

Γράμμα του Προέδρου της ΕΚΕ

Δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου Στην Ελλάδα

ΒΛΑΣΙΟΣ Ν. ΠΥΡΓΑΚΗΣ

Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»



Ζούμε σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για την πατρίδα μας. Η πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της βηματοδοτούνται από τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης στο επίκεντρο της οποίας δυστυχώς έχει βρεθεί η χώρα μας. Η αβεβαιότητα για το μέλλον του τόπου έχει οδηγήσει τους Έλληνες σε γενικευμένη επιφυλακτικότητα, ίσως μελαγχολία.

Ο πρωθυπουργός αλλά και η πλειοψηφία των πολιτικών δηλώνουν ότι η χώρα έχει τις δυνατότητες εξόδου από την κρίση, απαιτείται όμως εφαρμογή σωστών πολιτικών από πλευράς κυβέρνησης και κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας.

Στην πράξη αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων με ανάδειξη όλων των παραγόντων εκείνων η αξιοποίηση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης και την παραγωγή πλούτου. Ο Τουρισμός μαζί με τη Ναυτιλία είναι οι τομείς που διαθέτουν τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι η χώρα στερείται βαριάς βιομηχανίας. Κατά τη γνώμη πολλών ο Τουρισμός έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κυρίως στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητάς του.

Μία από τις σημαντικότερες μορφές ποιοτικού τουρισμού αποτελεί ο Συνεδριακός, στον οποίο η πατρίδα μας εμφανίζει σημαντική υστέρηση. Αιτία η έλλειψη Συνεδριακών Κέντρων ικανών να φιλοξενήσουν μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις.

Θα συγκεκριμενοποιήσουμε το ζήτημα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μεγάλος αριθμός Ελλήνων καρδιολόγων παρακολούθησε τις εργασίες του Πανευρωπαϊκού Καρδιολογικού Συνεδρίου. Το συνέδριο αυτό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ιατρικά συνέδρια του κόσμου.

Οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολο-

γική Εταιρεία στο τέλος Αυγούστου, σε πόλη της ηπείρου μας που να μπορεί να το φιλοξενήσει και η οποία κάθε χρόνο είναι διαφορετική. Εναλλάσσονται δε πόλεις που διαθέτουν επαρκή ξενοδοχειακή και συγκοινωνιακή υποδομή αλλά το κυριότερο, μεγάλα και καλά οργανωμένα Συνεδριακά Κέντρα. Οι πόλεις αυτές σήμερα είναι συγκεκριμένες: Νίκαια, Βαρκελώνη, Βιέννη, Στοκχόλμη, Άμστερνταμ, Βερολίνο, Μόναχο, Παρίσι. Για πολλές απ' αυτές –π.χ. η Βαρκελώνη– η φιλοξενία μεγάλου αριθμού συνεδρίων κάθε χρόνο αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Το φετινό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο έγινε στην Στοκχόλμη. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε τις 30.000 καρδιολόγους που μαζί με τα συνοδά μέλη –περίπου ίδιου αριθμού– κατέκλυσαν κάθε γωνιά –και όχι μόνο– της πρωτεύουσας της Σουηδίας για πέντε ημέρες. Ο οικονομικός τζίρος που προκλήθηκε υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Προκαλεί πραγματική θλίψη σε όλους εμάς που συμμετούμε στα δρώμενα του ευρωπαϊκού καρδιολογικού γίνεσθαι το γεγονός ότι το συνέδριο αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας.

Αιτία: Ενώ η Αθήνα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 απέκτησε όλες τις άλλες απαραίτητες υποδομές (σύγχρονο αεροδρόμιο, μετρό, προαστιακός σιδηρόδρομος, Αττική οδός, ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου και ικανού αριθμού κλινών κ.λπ.) στερείται Συνεδριακού κέντρου ικανού να μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας. Σημειωτέον ότι η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας έχει προτείνει επανειλημμένα στο παρελθόν στην αντίστοιχη Ελληνική την οργάνωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Αθήνα, η οποία γενικά θεωρείται από τους

δημοφιλέστερους προορισμούς του κόσμου. Με βεβαιότητα αναμένεται να το ξανακάνει στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι τη διετία 2012-13 ο πρόεδρος της θα είναι Έλληνας (Π. Βάρδας-καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης). Το θέμα έχει γίνει ιδιαίτερα επίκαιρο τις τελευταίες ημέρες λόγω των συζητήσεων που γίνονται για την αξιοποίηση του αεροδρομίου του Ελληνικού.

Διάφοροι δήθεν επαίοντες ή εκπρόσωποι συμφερόντων μιλούν στα ΜΜΕ για δημιουργία «Μητροπολιτικού Πάρκου» ή ενός “Las Vegas” σε μικρογραφία, και κανείς για μια επένδυση που πέρα από τα προφανή οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση –πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας– θα είχε σαν αποτέλεσμα πραγματικό άλμα στον ποιοτικό τουρισμό, δεδομένου ότι οι μετέχοντες των συνεδρίων είναι κατά κανόνα αριστοί της επιστήμης, της τεχνολογίας και της οικονομικής ζωής και άτομα ανώτερης του μέσου όρου εισοδηματικής στάθμης.

Η δημιουργία συνεδριακού κέντρου στο Ελληνικό, φαίνεται εξαιρετικά εύκολη και μικρού σχετικά κόστους. Δεν θα προκαλέσει καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση αφού στην ουσία θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές του παλιού αεροδρομίου οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε αίθουσες συνεδρίων.

Η τακτική αυτή έχει εφαρμοσθεί επιτυχώς σε ανάλογες περιπτώσεις στο εξωτερικό, όπως π.χ. στη μετατροπή του παλιού αεροδρομίου του Μονάχου σε ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο διεθνούς εμβέλειας.

Πολλές χώρες έχουν κατανοήσει τη σημασία των μεγάλων συνεδριακών κέντρων για την ανάπτυξη. Ένα τέτοιο κέντρο άρχισε προ έτους τη λειτουργία του στην Κωνσταντινούπολη δίπλα στον Κεράτιο Κόλπο, και ένα άλλο βρίσκεται υπό κατασκευή στο Οπόρτο της Πορτογαλίας.

Θα περίμενε κανείς στη σημερινή Ελλάδα οι υπεύ-

θυνοι πολιτικοί άνδρες να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα με τη δέουσα σοβαρότητα και να μην δογματίζουν αμφισβητώντας ακόμη και τα αυτονόητα.

Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική...

Τον Ιούνιο 2010 ο βουλευτής Δωδεκανήσων καθηγητής Δ. Κρεμαστινός υπέβαλε επερώτηση προς τους Υπουργούς «Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και «Πολιτισμού και Τουρισμού» σχετική με τη δημιουργία μεγάλου συνεδριακού κέντρου στη Ρόδο και ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Το πρώτο Υπουργείο επεσήμανε στον ερωτώντα ότι «...την ευθύνη προγραμματισμού των πολιτικών και των δράσεων τουρισμού έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ...», η απάντηση του οποίου φέρουσα την υπογραφή του κ. Π. Γερούλανου είχε ως εξής:

«...τα τελευταία χρόνια αποφασίστηκε η δημιουργία συνεδριακού κέντρου με κατάλληλη μετατροπή του Ολυμπιακού κτιρίου «Τάε Κβο Ντο» στο Φάληρο... Η υπηρεσία προτίθεται να προβεί σε προκήρυξη ενιαίου διαγωνισμού που θα περιλαμβάνει τόσο την κατασκευή και συντήρηση όσο και τη λειτουργία του...»

Όμως το μέγεθος του υπό δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου (στο Τάε Κβο Ντο ή αλλού) δεν είναι σκόπιμο, αλλά ούτε και εφικτό, να φθάνει τις διαστάσεις που προτείνει ο ερωτών βουλευτής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας ...τέτοιας εμβέλειας εγκαταστάσεις... θα ήταν αδύνατον να προσαρμοστούν στην κλίμακα της γαιοκτησίας, του τοπίου, της αρχιτεκτονικής αλλά ακόμα και της οικονομίας της χώρας μας».

Εύκολα κανείς –πέρα από λαϊκισμούς– μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η νοοτροπία εκείνη ανθρών σε υπεύθυνες θέσεις που οδήγησε την ευλογημένη αυτή χώρα να είναι η πιο υπερχρεωμένη στον κόσμο.